

### Flamke april

Jhosanna!  
Geregend is Jij  
die komt  
in de Naam van  
de Heer  
Johannes 12:13



#### Van de directeur

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Woensdag 19 maart stond de open dag en de peuterinstuif voor beide scholen op de planning. Op de Frissel was het een zeer geslaagde dag! We hebben een aantal gezinnen rond mogen leiden, waarbij we konden laten zien waar we als school goed in zijn. Hartelijk dank voor het delen en doorsturen van de uitnodiging. Samen zetten we de school op de kaart!

op 17 maart hebben we weer een druk bezocht oudercafé gehad. Hartelijk dank voor jullie komst en dat jullie met ons mee willen praten over onze prachtige school! Het volgende oudercafé staat gepland op 5 juni.

Volgende week woensdag, op 9 april hebben we een audit bij ons op school. Op deze dag komt er een auditor meekijken in de les en aan het einde van de dag mogen we een terugkoppeling verwachten. Een mooie dag voor ons als team om te kijken waar we staan, en te horen wat er allemaal goed gaat en waar de verbeterpunten liggen.

We mogen terugkijken op een mooie KSG-dienst. Prachtig om te zien dat er zoveel mensen op af zijn gekomen. De Mienskip zat tot aan de nok toe vol! Via deze weg willen we de organisatie van deze dienst ook hartelijk bedanken!

Deze maand vieren we Pasen in de klas. We staan stil bij het Paasverhaal en de betekenis van deze dagen. We maken er een fijne en betekenisvolle dag van. Via deze weg wensen we jullie allemaal een vrolijk Pasen en een heerlijke meivakantie toe!

Hartelijke groet,  
Henk Jan Kamies

[h.kamies@fiersicht.nl](mailto:h.kamies@fiersicht.nl)

06-86800842

### KSG-dienst

Zondagochtend 23 maart was de Kerk-School-Gezinsdienst in 'de Mienskip', georganiseerd door de PKN van Feanwâlden en het team van de Frissel.

Het thema was "Elkaar helpen". Belangrijk is te weten dat iedereen ertoe doet. Het bijbelverhaal van de Barmhartige Samaritaan liet ons zien hoe je iemand kunt helpen, dat we er voor iedereen kunnen zijn en niet alleen voor mensen die we kennen.

Wat was het prachtig om te zien dat er heel veel kinderen gekomen waren! Al snel zat de zaal hélemaal vol.

Veel kinderen hielpen tijdens de dienst ook mee, zoals:

- de mensen welkom heten
- votum en groet voorlezen
- met de gemeente bidden
- het zingen van een lied voor de gemeente
- een toneelstukje opvoeren
- het bijbelverhaal voorlezen
- collecteren
- kaartjes met een hand + opdracht uitdelen

Dominee liet een prachtige schilderij zien van de barmhartige Samaritaan. Hij legde ons uit dat de kleuren die de schilder gebruikt had allemaal een betekenis hadden. Ook was dominee wat onhandig. Hij liet allerlei mappen op de grond vallen. Gelukkig waren er vele kinderen die hem te hulp schoten. In de mappen zaten witte papieren die de kinderen mee naar huis kregen. Zij mogen hier een tekening op maken over Pasen en weer inleveren op school. Deze komen binnenkort in de kerk te hangen.

In de week voor de dienst hadden de kinderen op school in kleine groepjes ook nagedacht over hoe je iemand kunt helpen. Dit hadden ze op 'helpende handen' geschreven. Op elke hand stond 1 manier waarop je iets voor iemand anders kunt doen. Tijdens de collecte werden deze handen uitgedeeld aan jong en oud. Mensen gingen naar huis met de opdracht om de komende tijd iets voor een ander te doen. Ook al is het iets kleins, het kan voor een ander veel betekenen.

We kunnen terugzien op een prachtige dienst

### Verkeersexamen groep 7

De afgelopen weken zijn we in groep 7 hard aan het werk geweest met verkeer. We hebben veel van en met elkaar geleerd. Hoe zijn de regels als je een voetganger of bestuurder bent? Wat betekenen de verkeersborden? Wanneer krijg ik voorrang? Hoe verplaats ik veilig door het verkeer.

Op maandag 24 maart mochten de kinderen in het theoretisch verkeersexamen laten zien wat ze hebben geleerd.

Alle kinderen hebben hun verkeersdiploma behaald, wat knap! Ze kunnen nu veilig het verkeer in en hun geleerde kennis toepassen in de praktijk. Wat zijn we trots op de kinderen!



## Techniek project met als thema 'Water'

Wat een leerzame periode hebben we gehad met ons thema water! In het kader van techniek zijn we samen met de kinderen aan de slag gegaan om de wereld van water te verkennen. Na een gezamenlijke kick-off zijn de leerlingen in hun eigen groepen enthousiast aan de slag gegaan met het beantwoorden van de vragen die we samen hadden opgesteld.

De afgelopen weken stonden in het teken van spannende opdrachten rondom water. Denk aan het maken van een lavalamp, er is gewerkt over het leven onder water, boten die drijven en zinken, het maken van een ontwerp rondom een thema van water wat gepresenteerd moest worden, de watersnoodramp en nog veel meer!

We hebben niet alleen in de klas gewerkt, maar ook buiten! Samen met jullie als ouders, verzorgers, pakes, beppes, opa's en oma's, hebben we leuke wateractiviteiten op het plein georganiseerd. Het was fantastisch om te zien hoe iedereen met veel enthousiasme meedeed!

Dit interessante thema gaat in sommige groepen nog even door de komende weken. We zijn benieuwd naar de verdere ontdekkingen en creaties die de kinderen nog gaan maken.



## Leerlingenraad

De leerlingenraad heeft niet stilgezeten! Dankzij hen hangt er een splinternieuw basketbalnet, en op het achterplein staat nu een container om het plein netjes te houden. Dit schooljaar willen we ook de ruilkast nieuw leven inblazen – daarover later meer!





## Grote Rekendag

Het thema van de grote rekendag dit jaar was 'eerlijk delen'. In alle groepen, van 1 t/m 8 zijn we met dit thema aan het werk geweest. Na een gezamenlijke opening op het plein had elke groep zijn eigen rekenprogramma. In Parro hebben jullie gelezen en gezien wat we allemaal hebben geleerd en gedaan. Het was weer één groot rekenfeest en we kijken nu alweer uit naar volgend jaar!



## Mindset kaartjes

Op De Frissel hebben we aandacht voor de mindset van kinderen. Maar wat is dat eigenlijk, mindset?

Je mindset bepaalt hoe je op school aankijkt tegen zaken als: leren, fouten maken, doorzetten en intelligentie.

Wanneer je denkt dat slim zijn betekent dat je iets al vanzelf kunt, zul je minder snel geneigd zijn om door te zetten, wanneer iets lastig is. Het maken van foutjes is dan iets om uit de weg te gaan. Je bent dan immers niet slim. Je doet dan liever makkelijke dingen, die snel succes opleveren. Je spiekt liever het goede antwoord, dan dat je hulp vraagt bij een moeilijke som.

We proberen kinderen op De Frissel te leren hun 'groeimindset' in te zetten. Als je vanuit de groeimindset denkt, is foutjes maken gewoon een manier om nieuwe dingen te leren. En is doorzetten soms nodig om ergens beter in te worden.

We doen dat op veel verschillende manieren. Een mooi voorbeeld zijn de kaartjes die we gebruiken in groep 5 t/m 8. Want het is heel belangrijk wat je jezelf vertelt. Een positieve boodschap als: 'Ik zet door als het lastig is' kan kinderen helpen, wanneer ze het even moeilijk hebben of spannend vinden. We merken dat de kinderen in de laatste toetsweek de kaartjes bewust hebben ingezet. Ze hadden er echt steun aan!





# agenda

Datum	Activiteit
7 april	Verenigingsdag, kinderen vrij
8 april	GMR
9 april	Audit op De Frissel
11 april	Anglia examen groep 8?
14 april	Monument groep 7
17 april	Paasviering in de klas
18 april	Goede vrijdag (kinderen vrij)
18 april t/m 5 mei	Meivakantie



*De Frissel.  
Weet wat je waard bent!*